

VREDESHUIS AALST

Alle info: stefaan.van.den.abbeele@telenet.be; 053/78 85 22
ritamol@pandora.be; 053/78 44 26; www.vredeshuisaalst.be;
www.facebook.com/Vredeshuis-Aalst



Woensdag 18 april 2018

van 19.30 u tot 21.30 u

**in het VREDESHUIS,
NIEUWBEEKSTRAAT 35 AALST**

'HET GEWELD VAN GELD'

Prof. em. Antoon Vandevelde

Ook al is het verschil maar twee letters, de woorden geld en geweld worden zelden in één adem uitgesproken. Nochtans impliceert het gebruik van geld in vele gevallen een zekere mate van geweld.



Wie schulden heeft, ervaart de ijzeren dwang tot terugbetaling. Kleinere handelszaken en traditionele landbouwers worden genadeloos uit de markt gedrukt, met persoonlijke drama's tot gevolg. Mensen die hun hele leven hebben gespaard in de hoop op hun oude

dag te gaan rentenieren komen bedrogen uit.

Sommige werknemers overleven op minimumlonen terwijl CEO's gigantische bonussen opstrijken...

Anderzijds kan geld net zo goed een pacificerende rol spelen. Eén van de eerste functies van geld bestond er namelijk in dat de familie van een moordenaar een geldbedrag schonk aan de familie van het slachtoffer ter compensatie van de morele schuld die niet kon worden uitgewist. Vandaar het woord 'vergeving'. De Montesquieu had het in de 18e eeuw al over 'le doux commerce': als mensen en naties handel dreven, zouden ze alvast minder redenen vinden om de wapens op te nemen tegen elkaar. En in deze tijden van compromis is 'er een smak geld tegenaan gooien' meer dan eens een manier om een sluimerend politiek conflict op te lossen.

De concrete aanleiding voor het boek '**Het geweld van geld**' waren de verhalen van boeren die hun schulden niet kunnen terugbetalen en die uit pure uitzichtloosheid **zelfmoord** plegen. Die terugbetalingsdwang, dáár schuilt geweld in.

Economie is georganiseerde wederkerigheid: als je geld krijgt, dan staat daar altijd iets tegenover. Als je geld leent, en je kunt niet voldoen, dan kan je daar letterlijk door vernietigd worden.

In India verkeren tienduizenden boeren in die situatie, maar je hoort dat soort wanhoopsverhalen net zo goed hier bij ons, bij boeren in Frankrijk, in België.

Beheerst de economie ons leven?

Wat is de waarde van het kapitalisme in onze tijd?

Zijn westerlingen de armen op de wereld iets verschuldigd?

En loont het eigenlijk wel om eerlijk te zijn?



Ethiek en economie staan haaks op elkaar, zo wordt vaak gezegd. De zucht naar rijkdom en de logica van de winst verbinden mensen, maar zetten ze ook tegen elkaar op. De ideeën van rechtvaardigheid en solidariteit lijken daarbij in het gedrang te komen. Maar tegelijkertijd willen mensen ook iets betekenen voor anderen, en is hun morele verantwoording vaak een machtiger drijfveer dan eigenbelang.

Kortom, op deze avond krijg je een unieke kijk op hoe geld de wereld doet draaien, maar bovenal op **hoe we geld ook kunnen aanwenden voor een betere toekomst**.

Wat zijn westerlingen de armen op de wereld verschuldigd?

Is een basisinkomen de oplossing voor financiële solidariteit?

Zouden liefde, gezondheid en kinderen (de kwestie van commercieel draagmoederschap), beter niet te koop zijn?

Welke ethische principes moeten de grondslag vormen van de sociale zekerheid? Kan economie ook een ziel hebben?

Volgens de ondertitel van het boek wél. Wie na de lezing zich verder wil verdiepen in de rol van de ethiek in de economische wereld, zal ter plaatse het boek kunnen aanschaffen.

Antoon Vandevelde is filosoof en econoom.

Hij is sinds juni 2017 emeritus hoogleraar van het Centrum voor Economie en Ethiek en van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Gratis parkeren op parking Keizershallen
(vanaf 18u00)

Prijs ter plaatse te betalen € 5,00

Uitpas tegen Kansentarief € 1,50

Hopelijk tot dan!

'Het Geweld van Geld' Antoon Vandevelde

Uitgever: Lannoo campus 288 p. € 19.9

ISBN:: 9789401445689

