



VREDESHUIS AALST

Alle info: stefaan.van.den.abbeele@telenet.be; 053/78 85 22

ritamol@pandora.be; 053/78 44 26;

www.vredeshuisaalst.be; www.facebook.com/Vredeshuis-Aalst

ZONDAG 27 JANUARI 2019 bent u **om 10.30 u**

van harte welkom op de jaarlijkse uitreiking van de

Aalsterse Vredesprijs

door het **Comité Werken aan de Vrede**

en op de **Nieuwjaarsreceptie**

aangeboden door **het Vredeshuis**

waarbij we klinken op

Broeiklas en Shelter

en op een succesvolle samenwerking met alle bondgenoten.



Voor de eerste keer en heel uitzonderlijk worden er twee Vredesprijzen uitgereikt aan evenveel verenigingen die ontstaan zijn vanuit enerzijds een wezenlijke nood bij kinderen en jongeren, en anderzijds vanuit hun recht op een kansrijke toekomst.

Broeiklas vzw biedt studieondersteuning aan lagere schoolkinderen en beoogt hun slaagkansen te verhogen, hun leerachterstand te verminderen en het vroegtijdig schoolverlaten te vermijden.

Shelter vzw biedt tijdelijk onderdak aan voor meerderjarige jongeren die genoodzaakt zijn om op eigen benen staan maar daar nog niet klaar voor zijn.

Beide verenigingen bestaan dankzij de goodwill van tientallen vrijwillig(st)ers die **in de bres springen waar officiële instanties duidelijk tekort schieten**. Waar resp. het onderwijs en de bijzondere jeugdzorg er niet in slagen om hun missie ook voor deze jonge mensen waar te maken, nemen gedreven vrouwen en mannen het heft in eigen handen. Deze twee Vredesprijzen zijn niet alleen een waardering en een morele steun voor beide vzw's, maar ook een niet mis te verstane **oproep aan lokale en regionale beleidsmakers** om veel meer te investeren in kwetsbare kinderen en jongeren.

Het bestuur van het Vredeshuis wenst wij u vredevolle en warme eindejaarsfeesten en hoopt u op 27 januari 2019 te mogen begroeten in het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat 35, Aalst.

Graag tot dan!

OP MAANDAG 18 FEBRUARI 2019 om 20 U

IN DE PORTIER SPORTCIMPLEX SCHOTTE

Kapellekensbaan 8

komt

HERWIG REYNAERT

spreken over

'OLYMPIËRS IN FLANDERS FIELDS'

Kenneth Powell, Ronald Harcourt Sanderson, Alex Decoteau, Hanns Braun, James Duffy, ...

Tijdens de Olympische Spelen van 1908 en 1912 streden deze sportdoelen van hun generatie op het sportveld. En toen weerklonk het startschot van de Eerste Wereldoorlog. Velen van hen haalden de eindmeet in 1918 niet.

In het gelijknamige boek, doorspekt met foto's van Francis Vanhee, wordt het levensverhaal van 16 van deze topatleten verteld. Van ruiter tot roeier, van schutter tot schermer: de boeiende terugblik op hun sportieve carrière staat in schril contrast met de sobere beschrijving van hun ervaringen en hun dood op de Vlaamse slagvelden. Auteurs **Herwig Reynaert** en **Bart Vangrysperre** slaan een brug met het nu en laten eveneens Belgische Olympiërs aan het woord.

Els Callens, Dirk Crois, Frédéric Deburghgraeve, Nils Duerinck, Kim Gevaert, Tia Hellebaut, Karel Lismont, Gaston Roelants, Patrick Sercu, Gella Vandecaveye en Ulla Werbrouck brengen elk een persoonlijke vredesboodschap.



Verleden en heden komen zo samen in één boek. Een unieke benadering die de lezer zal doen stilstaan bij de impact en de tragiek van iedere oorlog.

Organisatie: ALVA en Vredeshuis

Toegang: € 5 (inclusief één drankje)

Aanwezigheid liefst aanmelden via www.atletieklandvanaalst.be

In ons vorig editoriaal beklemtoonden we dat vredesdiplomatie de toekomst is. Hoog tijd dus om een deskundig diplomaat uit te nodigen om deze stelling te overpeinzen vanuit zijn ervaringen.

We doen dit samen met KWB Sint-Martinus Aalst en Vriendenkring Kinderhulp Rwanda op...

VRIJDAG 29 MAART 2019 om 20 U in het VREDESHUIS,

Nieuwbeekstraat 35 Aalst

“KAN VREDESDIPLOMATIE DE WERELD REDDEN?”

Een proeve van antwoord na 25 jaar genocide in Rwanda”



Johan Swinnen, voormalig ambassadeur te Kigali (1990-94)

Hoe is het mogelijk dat zo vele Rwandezers zich hebben laten meesleuren in die verschrikkelijke radicalisering?

Hoe komt het dat de internationale gemeenschap deze genocide niet heeft zien aankomen en niet tijdig tot een halt heeft geroepen?

Welk was de rol van president Habyarimana, was hij de verantwoordelijke actor of een gegijzelde?

Was het Rwandees Patriottisch Front niet bij machte om militair eerder een einde te stellen aan de genocide?

Wie heeft het fatale schot tegen Habyarimana's vliegtuig gelost of er opdracht toe gegeven?

Allemaal prangende vragen.

Inkom

leden: 5 euro niet-leden: 8 euro UiTPAS: Kansentarief